

**WEET UW  
NAASTE UW  
(LAATSTE) WENS?**



**INSPIRATIEDAG  
RONDONOM STERVEN  
EN UITVAART**

**Met medewerking van o.a.**

- uitvaartondernemers
- werkgroep verliezen/verwerken
- wensambulance
- hospice
- uitvaart vervoer

**GRATIS TOEGANG**

**ZATERDAG  
26 OKTOBER  
2024**

**10-17 uur**

Berfloplein 18  
7553 JZ Hengelo  
06-19678020

**Franciscuskerk**



**‘Een afscheid naar wens’**

Nadenken en praten over uw eigen uitvaart  
geeft houvast en rust,  
zowel voor u,  
als voor degene, die u achterlaat.

## **Inhoud**

### **Informatiedag ‘Weet uw naaste uw (laatste) wens?’**

1. Gedichtje – ‘Een afscheid naar wens’
2. Inhoudsopgave
3. Pastoor Jurgen Jansen van Twente-Zuid
4. Notaris - Hofsteenge en Wesseling Notarissen
5. Netwerken Palliatieve Zorg Twente
6. Leonardus Hospice Twente
7. Leendert Vriel Twente
8. WensAmbulance Oost-Nederland
9. Betaaljemaatje – Anita Morskieft
10. Uitvaartbegeleiding - Els van Rijnsoever
11. Uitvaartbegeleiding - Natasja Kroese
12. Uitvaartbegeleiding - Harma Bodde
13. Uitvaartbegeleiding - Leferink & Wennink
14. Uitvaartbegeleiding - DELA
15. Familiekamer Franciscus
16. DGH - voorgangers en “Verliezen en hoe verder”
17. Natuurbegraafplaats Landgoed Christinalust
18. Claudendo - Urnen en kistsluitingen - Romy Pater
19. Rouwdrukwerk - drukkerij Knoef
20. Bloemist – La Belle Fleur – Leah van der Son
21. Klankschaal – de Zonnefluit - Tanja Boer
22. Rouwkoets – Stal Driene
23. Bijzonder rouwvervoer – Rouwbusje.com
24. Uitvaarbussen/motoren - Peter van Nek
25. Uitvaart videoreportage - AR video - Arthur Ike
26. Fotograaf bij afscheid - Rob de Joode
27. Gedicht – ‘Leven is ook kunnen loslaten’



Parochie  
De Goede Herder  
Hengelo

Beste mensen,

Van harte welkom in de Franciscuskerk te Hengelo. Een van de vier kerken in de parochie 'De Goede Herder' te Hengelo.

U maakt een 'tour' door onze kerk. Waarbij u allerlei soorten van informatie kunt ontvangen of vragen. Allen hebben hun eigen mogelijkheden om u te ondersteunen bij het afscheid van een geleefd leven. Van iemand die u ter harte gaat of voor uzelf.

Afscheid nemen is belangrijk. Het is een uniek moment. Dat vraagt om voorbereiding en organisatie. En tegelijkertijd doet ieder mens dat ook weer persoonlijk op zijn eigen manier en wijze. Omdat iedereen ook zijn of haar eigen persoonlijke relaties heeft opgebouwd in de loop van de tijden.

Ook wij als kerk hebben wat aan te bieden. Vanuit ons geloof zien wij de mens als uniek. Ieder heeft zijn eigen gezicht tegenover God en de mensen. In onze uitvaartliturgie wordt er recht gedaan aan zijn of haar leven. Het afscheid van het leven wordt ook omringd door woorden van geloof en rituelen.

De uitvaartliturgie kent twee wezenlijke elementen. We bidden tot God, dat hij de overledene mag opnemen in het geluk, in het licht, Zijn trouw. En woorden van troost en hoop voor hen die achterblijven. Daarvoor zijn pastores en vrijwilligers beschikbaar om voor te gaan in deze vieringen. U kunt daarbij rekenen op kennis van zaken en een warm hart.

Ik wens u goede inzichten toe tijdens uw verblijf in de Franciscuskerk.

Met hartelijke groet,  
Pastoor Jurgen Jansen

# HOFSTEENGE WESSELING NOTARISSEN



## **Wie zijn we?**

Wij zijn Hofsteenge en Wesseling Notarissen met vestigingen in Hengelo en Enschede. In Hengelo zijn we gevestigd aan de Wolter ten Catestraat 56, aan het Prins Bernhard Plantsoen en tegenover het gebouw van de oude Raad van Arbeid.

## **Wat doen we?**

We zijn een notariskantoor dat werkzaam is op alle notariële rechtsgebieden: personen- en familierecht, erfrecht, vastgoed en ondernemingsrecht.

Dat betekent dat we onder meer testamenten en levenstestamenten maken, samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden en daarover advies geven. Ook regelen we de overdracht van huizen en andere panden, hypotheek en alles wat met B.V. of ondernemingen van doen heeft.

## **Onze contactgegevens:**

Hofsteenge en Wesseling Notarissen  
Wolter ten Catestraat 56  
7551 HZ Hengelo  
074-204 2000  
[hengelo@henw.nl](mailto:hengelo@henw.nl)



## **Informatie over vandaag 26 oktober 2024**

We zijn met ruim 35 collega's in Hengelo en Enschede, waarvan vandaag een aantal aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Ook zullen we een tweetal korte presentaties houden over erven, testamenten en levenstestamenten. Als u naar aanleiding van deze dag of gewoon notariële vragen heeft, neem dan contact met ons op telefonisch of per e-mail.

Nicole Kuipers, Denise Ramlal, Rob Oldeman namens ons team.



**Netwerken  
Palliatieve Zorg  
Twente**

<https://palliaweb.nl/netwerk-twente>

**Netwerk coördinatoren:**

**Evelien de Vos:**

06 31148015

[e.devos@carintreggeland.nl](mailto:e.devos@carintreggeland.nl)

**Marc van der Zande:**

06 31109899

[m.vanderzande@carintreggeland.nl](mailto:m.vanderzande@carintreggeland.nl)

## **‘Wat vandaag is, kan morgen anders zijn’**

Hoe bereid ik me voor? Een ongeneeslijke en/of chronische ziekte die achteruitgaat. Voor iedereen, die wil nadenken over de laatste levensfase, is er het boekje als inspiratie, praatstof en houvast.

**Jouw  
wens,  
praat erover**

ALS WE NADENKEN OVER  
MIJN LAATSTE  
LEVENSFASE  
dan wil ik graag...

*"Een Bijna Thuis Huis waar wij leven toevoegen aan de dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven"*



Wij zijn een warm en gastvrij huis waar u uw laatste levensfase door kunt brengen. Iedereen met een levensverwachting korter dan drie maanden, kan een beroep doen of laten doen op ons hospice. Opname gebeurt in overleg met u of uw familie en met de huisarts, thuiszorg of specialist.

In ons hospice met vier gastenverblijven bent u welkom, ongeacht uw leeftijd, levensbeschouwing of maatschappelijke achtergrond. In onze kleinschalige en rustige omgeving is er ruimte voor warmte en medemenselijkheid.

In het Leonardus Hospice staan de wensen van u en uw naasten centraal, dit realiseren wij door persoonlijke aandacht, rust en een huiselijke sfeer. Wij stellen alles in het werk om aan te sluiten bij uw persoonlijke levenssfeer.

Wij bespreken de zorg met u en uw naasten en u beslist waar mogelijk zelf, hoe de zorg er uit moet zien. Voorop staat het respect voor de wensen en verlangens van u ten aanzien van kwaliteit van leven en sterven. Alle zorg is gericht op comfort. Daar waarin wij kunnen ondersteunen, staan we voor u klaar.

Zie ook onze website: [www.hetleonardushospice.nl](http://www.hetleonardushospice.nl)

Voor vragen, informatie, of aanmelden kunt u 24 uur per dag contact opnemen met:

**Het Leonardus Hospice**

Bereikbaar via telefoon: 074 - 243 45 89  
Adres: Drilscholtenstraat 32, 7556NP Hengelo  
Mailadres: [info@leonardushospice.nl](mailto:info@leonardushospice.nl)

## **Er zijn voor elkaar, daar gaat het om**

**Iemand in uw naaste omgeving gaat sterven. Een enorm zware tijd. Meer dan ooit is ‘er zijn voor elkaar’ belangrijk.**

In de tijd die uw dierbare rest, wilt u thuis zorg én aandacht kunnen bieden. Deze taak op u nemen én volhouden, vraagt veel.

### **U hoeft het niet alleen te doen**

De thuiszorg, huisarts en de naaste omgeving geven vaak de nodige ondersteuning. Ook is het mogelijk om hulp te vragen bij Leendert Vriel.

### **Wie zijn wij?**

Leendert Vriel Hengelo- Borne is een organisatie die zich inzet voor de palliatieve terminale zorg thuis. Goed opgeleide vrijwilligers helpen de mantelzorgers bij het ondersteunen van hun zieke naaste.

Dit doen zij door ondersteuning te bieden bij het waken thuis maar ook als uw naaste in een zorginstelling verblijft kan onze hulp aangevraagd worden. Ons doel is om de mantelzorger te ontlasten.

De regio Leendert Vriel Hengelo-Borne heeft 20 professioneel opgeleide en ervaren vrijwilligers in dienst.

De coördinator kijkt, tijdens het intakegesprek, samen met u welke extra hulp er wenselijk en nodig is. Onze hulp kosteloos.

### **Hulp regelen, hoe gaat dat?**

Is de levensverwachting van uw partner, familielid of vriend(in) korter dan drie maanden en lijkt u aanvullende hulp fijn? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator van Leendert Vriel in uw gemeente. Het telefoonnummer van de regio Hengelo-Borne is **074-243 0598**.





**WensAmbulance**  
Oost-Nederland

WensAmbulance Oost-Nederland is een non-profit organisatie die ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend is. De stichting heeft als doel de (laatste) wensen van (pre)terminale en ernstig zieke patiënten mogelijk te maken door liggend vervoer te bieden. De stichting draait volledig op vrijwilligers.

### **Wensen vervullen.**

Wensambulance Oost Nederland verzorgd liggend vervoer, waarmee wij uiteenlopende wensen laten uitkomen binnen Nederland, maar soms ook daarbuiten. Kent of bent u iemand voor wie wij een wens tot werkelijkheid kunnen brengen?

[www.wensambulance.nl/wens-aanvragen](http://www.wensambulance.nl/wens-aanvragen)

### **Van wens naar werkelijkheid.**

Dit doel bereiken voor zoveel mensen kunnen wij niet alleen. Wij hebben daarvoor onze vrijwilligers nodig, maar vooral ook financiële ondersteuning. Onze stichting ontvangt namelijk geen subsidie, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van giften, donaties, legaten en sponsors.

Hiermee bekostigen wij niet alleen onze huisvesting, maar vooral ook onze ambulances en hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een strandrolstoel met luchtbanden, matrassen, brancards etc. Deze hulpmiddelen moeten uiteraard voldoen aan de hoogste eisen. Er is dus een flink budget nodig, willen we alle wensen mogelijk blijven maken.

### **Presentatie**

Om onze naamsbekendheid te vergroten zijn we ook vaak aanwezig bij markten/braderieën, open dagen etc. en geven we presentaties over hetgeen we als Wensambulance Oost Nederland kunnen betekenen voor de mensen. Voor meer info hierover, stuur een email naar [promo@wensambulance.nl](mailto:promo@wensambulance.nl)

Op onze website: [www.wensambulance.nl](http://www.wensambulance.nl) meer informatie.

## *Dit ben ik*

Mijn naam is **Anita Morskieft**

Sinds juni 2011 ben ik eigenaar van Gastouderbureau **Betaal de Oppas**  
In 2016 is daar Bemiddelingsbureau **Betaal je Maatje** bij gekomen



### **Het ontstaan van Betaal je Maatje**

Uit verschillende richtingen kreeg ik steeds vaker signalen van ouders en verzorgers van kinderen met een beperking en van familieleden van ouderen. Zij gaven aan de behoefte te hebben aan iemand, die hen zo nu en dan kan ontzorgen.

Door simpelweg tijd met hun dierbaren door te brengen in de vorm van **één op één** contact en aandacht.

Omdat ik met mijn gezin ook zo mijn eigen ervaringen had met dit vraagstuk, herkende ik dit probleem onmiddellijk.

En omdat ik al ruime ervaring had in het bemiddelen tussen oppas en ouders ontstond het idee om ook speciaal voor deze 'nieuwe doelgroep' een bemiddelingsbureau te starten.

En zo is in 2016 **Betaal je Maatje** ontstaan.



Hiernaast zie je een foto, die voor ons heel dierbaar is en die alles in zich heeft waar Betaal je Maatje voor staat. Op deze foto zie je mijn moeder met haar Maatje Petra.

Petra zorgde ervoor, dat mijn moeder de aandacht kreeg, die zij nodig had op de momenten, waarop wij dit als familie niet konden bieden.

Ze ging met haar wandelen, kletsen, puzzelen, noem maar op. Ze was voor mijn moeder zorgzaam, integer, liefdevol en met een groot hart voor de zorg. **Een echt Maatje!**

Informatie te vinden op: [www.betaaljemaatje.nl](http://www.betaaljemaatje.nl)

Bellen kan ook: 074- 201 11 06



Uitvaartbegeleiding

## Natuurlijk met aandacht

De aandacht voor de naasten voelt voor mij natuurlijk aan. Dat komt tot uiting in mijn werkwijze voor de week tussen overlijden en uitvaart. Met rust, tijd en aandacht, waarin we stap voor stap, komen tot de vormgeving van de uitvaart.

## Natuurlijk met aandacht

Waarin uw aandacht voor de natuur ingepast kan worden bij het afscheid. Hoewel er bij een uitvaart vaak niet aan duurzaamheid gedacht wordt, is het voor mij heel normaal. Uw levensstijl kunnen we meenemen bij het vormgeven van het afscheid.

## Natuurlijk met aandacht

Natuurlijk met aandacht voor het vastleggen van uw wensen. Graag ga ik vrijblijvend en kosteloos met u in gesprek om mogelijkheden te bespreken. Ik hecht veel waarde aan deze voorgesprekken. Het helpt u en uw naasten, het geeft inzicht en rust als wensen worden besproken en vastgelegd.

Neem gerust contact met mij op.

Els van Rijnsoever | 06 26 45 10 10

Mail: [info@elsuitvaartbegeleiding.nl](mailto:info@elsuitvaartbegeleiding.nl)

[www.elsuitvaartbegeleiding.nl](http://www.elsuitvaartbegeleiding.nl)

# Het afscheid hoort bij het leven...

We treffen voor veel levensmomenten een uitgebreide voorbereiding en praten er met elkaar over, maken afwegingen en hebben een duidelijke eigen mening.

Helaas is dat voor het laatste afscheid niet altijd zo.

Wat kun je vooraf al bepalen? En hoe ontlast je je nabestaanden in die verdrietige tijd? Mag je je eigen uitvaartbegeleider kiezen? Wat kost een gemiddelde uitvaart eigenlijk? Hoe voorkom je dat jouw dierbaren met onbeantwoorde vragen en onverwachte kosten achterblijven? Deze vragen houdt veel mensen bezig.

Het is heel waardevol voor alle betrokkenen om te weten wat iemand juist wel of niet wenst na zijn of haar overlijden en tijdens de uitvaart. En mogelijk wil je op voorhand graag een kostenindicatie. Ook dat kan. Aan de hand van de wensen maak ik graag een (globale) transparante begroting van de uitvaartkosten. Zodat je weet waar je aan toe bent.

Kortom, ik ga graag vrijblijvend met je in gesprek om alle relevante onderwerpen te bespreken en je wensen vast te leggen. Uiteraard geheel kosteloos.

Warme groet,

**Natasja Kroese**

Boom Afscheidszorg



**Boom**  
afscheidszorg

[www.boomafscheidszorg.nl](http://www.boomafscheidszorg.nl)  
06 - 22999396 (24/7 bereikbaar)





**Harma Bodde**

**Uitvaartzorg/begeleiding**

**Breemarsweg 277**

**06 - 46 41 45 16**

Vrijwel ieder mens krijgt in zijn/haar leven te maken met het overlijden van een dierbare. Op zo'n moment lijkt de wereld stil te staan. Ik wil u dan graag de hand reiken, u meenemen de juiste weg te bewandelen en de goede keuzes te maken om het afscheid van uw dierbare zo goed mogelijk te laten verlopen.

Mijn naam is Harma Bodde en ben sinds 2002 werkzaam in de uitvaartzorg. Ik woon samen met man en hond aan de Breemarsweg in Hengelo Zuid.

Door bijna 10 jaar ervaring bij een grote uitvaartonderneming heb ik gemerkt dat er behoefte is aan houvast in zo'n moeilijke periode van afscheid nemen.

Dat ik in 2011 mijn eigen uitvaartonderneming ben begonnen heeft te maken met het feit dat ik het gevoel had, bij die grote onderneming, niet de aandacht te kunnen geven aan de familie waar zij om vroegen. Nu kan ik persoonlijke begeleiding en maatwerk aanbieden.

Mijn werkgebied is heel Twente en een stukje Achterhoek.

Ik kom bij u thuis om samen met u de uitvaart te bespreken. In de dagen vanaf het bespreken tot en met de uitvaart zal ik contact met u houden. Bij elk familiebezoek, de eventuele condoleance en ook op de dag van de uitvaart zal ik zelf aanwezig zijn. U heeft dus steeds contact met dezelfde persoon.

U kunt natuurlijk ook vooraf uw wensen vastleggen in een geheel vrijblijvend gesprek. Bij u aan de keukentafel geeft u uw wensen aan en ik leg u uit wat hierin de mogelijkheden zijn.

U kunt mij bellen voor informatie of een afspraak op 06-46414516. Bij overlijden ben ik dag en nacht bereikbaar.



**LEFERINK & WENNINK**

UITVAARTZORG

**Tel: 074 - 2505379**

**[www.leferink-wennink.nl](http://www.leferink-wennink.nl)**

Onlangs werd ons gevraagd om ons te presenteren in dit boekje. We voelden ons vereerd. Maar dan komt de vraag wat schrijven we dan, we kunnen natuurlijk schrijven dat we al ruim 20 jaar uitvaarten doen, dat de mensen nog steeds bewust voor ons kiezen. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om u en degene, die binnenkort komt te overlijden of misschien al is overleden.

Door de jaren heen hebben wij bij Leferink en Wennink uitvaartzorg al veel zien veranderen in de uitvaartbranche. Traditionele uitvaarten kent iedereen, maar juist met een persoonlijke betrokkenheid en een maximale invulling van de wensen van overledene en nabestaanden, proberen wij toch elke uitvaart zo uniek mogelijk vorm te geven. In de loop der jaren hebben we ervaren dat onze persoonlijke benadering bijzonder wordt gewaardeerd door de nabestaanden. Gerry Leferink, Marijke Markslag, Esther Eissink doen dit werk oprecht met hart en ziel en daardoor krijgt u te maken met steeds dezelfde persoon. Zichtbaar op de momenten dat dit verwacht wordt en actief op de achtergrond als dat nodig is. Het voordeel hiervan is dat deze persoon een vertrouwd gezicht wordt en dat geeft rust.

Vanaf 1 september 2024 hebben wij alleen het ondernemerschap overgedragen aan Vredenhof uitvaartverzorging. Wij gaan verder onder dezelfde vertrouwde naam, met hetzelfde team dat de uitvaarten blijft verzorgen zoals u van ons gewend bent, het telefoonnummer blijft ongewijzigd en wij blijven beschikbaar voor al uw vragen en verzoeken.



Anita Heidemann  
register uitvaartverzorgster  
06-23602823 0541-626688



Alexandra Kuipers  
nabestaanden-zorg DELA  
06-53765854 0541-626688

Wat fijn dat u bent geweest om u te oriënteren op uitvaartwensen. Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden voor het organiseren van een uitvaart, dat informatie hierover belangrijk is voor uzelf en uw naasten. Het bespreken van uitvaartwensen en het opschrijven hiervan is best moeilijk. Het gaat wel ergens over. Veel mensen stellen dit uit. "Dat is voor later", horen wij vaak. Vanuit ons werk weten we echter hoe belangrijk het is om uitvaartwensen tijdig met elkaar te bespreken en op te schrijven; het geeft rust, overzicht en meer tijd voor het verwerkingsproces.

Mijn naam is Anita Heidemann-Willemsen. Sinds 2003 werk ik voor DELA als register uitvaartverzorgster in Hengelo e.o. voor onze mooie coöperatie. Mijn naam is Alexandra Kuipers en werk sinds 2000 als coöperatieconsulent voor DELA.

Het bieden van steun en zorg aan mensen in één van hun moeilijkste momenten van hun leven geeft ons een diep gevoel van voldoening. Graag zijn wij óók voor u van betekenis, zowel vóór, tijdens als ná de uitvaart. Wilt u eens van gedachten wisselen over uw uitvaartwensen of wilt u meer informatie over de diverse mogelijkheden? Misschien heeft u ook vragen over erfrecht, erfbelasting, testament of levenstestament? Neem dan gerust contact met ons op voor een kosteloos persoonlijk gesprek, wij helpen u graag. Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Veel mensen hebben niet de mogelijkheid om hun overleden geliefde thuis op te baren.

Dit kan dan een mogelijkheid zijn:

## Familiekamer 'Franciscus'

Berfloplein 18  
7553 JZ Hengelo

Informatie:  
074 - 2913009

06 - 57119253



De Familiekamer is een mooi ingerichte, kleine, private ruimte met een eigen ingang. De familie krijgt de sleutel, zodat u **elk moment van de dag** naar uw geliefde toe kunt gaan. Er is een zitje, u kunt een kopje koffie of thee zetten en er is een toilet. Kortom: u hebt de rust en privacy van thuis.

De Familiekamer bevindt zich naast de kerk, ingang Marnixstraat

De Familiekamer is bedoeld **voor iedereen** ongeacht of u nu wel of niet tot de Franciscus geloofsgemeenschap behoort. U hoeft geen avondwake of afscheidsviering te houden in de kerk. Een condoleance is altijd mogelijk.

Als u gebruik wenst te maken van de Familiekamer, kunt u dit regelen met uw uitvaartondernemer.

In alle kerken in Hengelo zijn mogelijkheden voor opbaring met verschillende faciliteiten. De uitvaartondernemer kan u hierin adviseren.

Verdere informatie op [www.degoedeherderhengelo.nl](http://www.degoedeherderhengelo.nl)





## Een afscheid vanuit de kerk

Elke geloofsgemeenschap van de Parochie De Goede Herder heeft een werkgroep **'voorgangers bij het (kerkelijk) afscheid'**.

Als u wilt dat het afscheid in een kerkelijke viering plaatsvindt, of dat u vanuit de geloofsgemeenschap begeleiding wenst bij het afscheid in het crematorium of op de begraafplaats, dan kunt u dat aangeven bij de uitvaartondernemer. De wens wordt doorgegeven aan de betreffende uitvaartgroep.

Leden van de uitvaartgroep bespreken dan met u de wensen voor het afscheid en geven daar, waar mogelijk, invulling aan. Zij bereiden met u het afscheid voor en/of geven mede invulling aan het afscheid in het crematorium of op de begraafplaats.

Het is ook mogelijk vooraf een gesprek te hebben over de mogelijkheden.

Mensen, die met verlies te maken hebben na overlijden van een dierbare, vormen een kwetsbare groep in de samenleving. Daarom is het belangrijk, dat ze een 'klankbord' hebben. De leden van de werkgroep **"Verlies en hoe verder..."** willen graag iets voor deze parochianen betekenen.

**We hebben altijd een luisterend oor voor u.**



Onze Lieve Vrouw



H. Franciscus van Assisi



Sint Lambertus



Tabor



## Natuurbegravingplaats **Landgoed Christinalust**

In een prachtig natuurgebied tussen Hengelo en Enschede, middenin Twekkelo, ligt een plek van eeuwige grafrust. Natuurbegravingplaats Landgoed Christinalust, waar je de drukte van de wereld even achter je kan laten en kan genieten kunt van de serene rust en schoonheid. Onlosmakelijk zijn wij verbonden met onze natuur.

Hier is het mogelijk om zelf een plek in de natuur te kiezen en op die manier alles goed geregeld achter te laten. Je kunt een plek reserveren bij leven, zodat alles goed geregeld is voor later. Nabestaanden kunnen ook na het overlijden van een dierbare een plek vastleggen. Je betaalt eenmalig voor een laatste rustplaats die voor altijd blijft bestaan. Voor jou en voor de generaties die komen.

Ben je benieuwd wat deze bijzondere plek te bieden heeft? Bel, kom langs of scan de QR code om je aan te melden voor een wandeling.

Windmolenweg 401, Enschede  
[www.landgoedchristinalust.nl](http://www.landgoedchristinalust.nl)  
T: 053 303 52 30



De biologisch afbreekbare urn – de urn kan gebruikt worden voor het begraven of het verstrooien van de as. Begraaft u de urn dan zal de urn tussen de 3 tot 6 maanden volledig afbreken in de aarde. Verstroot u de urn bijvoorbeeld in de zee dan zal de urn na 10 minuten zinken en lost de urn zich op waardoor de as zich verspreid. De urn weegt slecht 100 gram.



De biologisch afbreekbare urn – de urn kan gebruikt worden voor het begraven of het verstrooien van de as. Begraaft u de urn dan zal de urn tussen de 3 tot 6 maanden volledig afbreken in de aarde. Verstroot u de urn bijvoorbeeld in de zee dan zal de urn na 10 minuten zinken en lost de urn zich op waardoor de as zich verspreid. De urn weegt slecht 100 gram.



De glazen urnen zijn er in verschillende soorten, maten en kleuren. Ze worden allemaal handgemaakt zo is ook geen enkele urn hetzelfde. Zo zijn er waxinelichthouders, hartjes, vlinders op een kei, druppels, vogels. Genoeg keuze. Ik heb een aantal kleine voorbeelden hiernaast gezet



Kistsluitingen, we kennen allemaal de hartjes en de open vlinder sluitingen.

Toch wilde ik iets anders. Zodoende heb ik bloemen, vogels, kruisjes, en dichte vlinder sluitingen ontworpen. U kunt ervoor kiezen om ze te laten schilderen door eventueel de kinderen/ kleinkinderen en ze daarna van de kist af te draaien en ze mee te nemen naar huis als herinnering.



Mocht u nou meer vragen hebben of wilt u het hele assortiment bekijken dan mag u altijd contact met mij opnemen. Dit kan zowel via de website, mail of WhatsApp.

Telefoon: 0637551712 email: [rpclaudendo@gmail.com](mailto:rpclaudendo@gmail.com)  
 Website: [www.claudendo.nl](http://www.claudendo.nl)

# PUUR

rouwdrukwerk.nl

- Rouwkaarten
- Digitale rouwkaart
- Gedachteniskaartjes
- Liturgieboekjes



- 7 dagen per week
- Ontwerpstudio
- Snelle levering
- Persoonlijk contact

PUUR Rouwdrukwerk onderdeel van Drukkerij Knoef  
Oude Almloseweg 2, 7622 CE Borne

[www.puur-rouwdrukwerk.nl](http://www.puur-rouwdrukwerk.nl)



De favoriete bloemen van je dierbare, verwerkt in een rouwstuk.  
Dat is toch prachtig.

Wij, van bloemenhuis La Belle fleur, zullen u met een persoonlijk  
gesprek helpen met zoeken naar het meest passende rouwwerk.

Tevens zullen wij ideeën aandragen, die u niet voor mogelijk had  
gehouden.

U bent van harte welkom aan de Breemarsweg 347 in Hengelo.

Fleurige groet,

Leah van der Son

Bloemenhuis La Belle Fleur  
Breemarsweg 347  
7553 HN Hengelo

074-29 111 45  
06 -12 45 29 82

[info@labellefleur.nl](mailto:info@labellefleur.nl)

[www.labellefleur.nl](http://www.labellefleur.nl)



## Liefdevolle klanken bij een dierbaar afscheid



Ik ben Tanja Boer.

Mijn onderneming draagt de naam “De Zonnefluit”.

Ik begeleid innerlijke processen door beleven van klank en kleur. Met mijn muziek en creativiteit bezoek ik verschillende locaties. De handpan is een prachtig instrument welke ik steeds vaker inzet bij verschillende gebeurtenissen.

Met de rijke klankkleur en harmonieuze tonen biedt de handpan een ideale klankwereld voor bezinning en ontspanning.

Deze gebruik ik dan ook bij herinneringsdiensten, sterfprocessen aan bed, condoleances, of bij de uitvaart zelf. De zachte klanken worden ervaren als ontspannend en troostend.

Ik speel ook regelmatig samen met een pianist waardoor er een muziekstuk ontstaat welke op dat moment afgestemd is op deze gebeurtenis. Dit maakt het persoonlijk en uniek.

Ik draag graag bij met de handpan om samen met u een dierbare herinnering te maken.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

**Tanja Boer**

Email: [dezonnefluit@gmail.com](mailto:dezonnefluit@gmail.com)

Telefoon: 06-3866 8889

## Stal Driene

Stal Driene is een stalhouderij in het mooie buurtschap Driene gelegen tussen Hengelo en Enschede.

Stal Driene heeft de beschikking over een rouwkoets en een boerenwagen om een stijlvolle uitvaart te verzorgen.



Deze statige rouwkoets vervoert uw dierbare op stijlvolle en gepaste wijze tijdens de begrafenis. De koets wordt getrokken door twee elegante Friezen en wordt gemend door onze in livrei geklede koetsiers.

Voor een uitvaart in oude traditionele stijl heeft Stal Driene ook de boerenwagen. Deze is ook geschikt als bloemenwagen.

Voor meer informatie neem geheel vrijblijvend contact met ons op.



Stal Driene  
Drienerschoolweg 5  
7552 PC Hengelo

M. 06-53797274

<https://www.staldriene.nl>

# *Bijzonder Rouwvervoer*

We begrijpen hoe belangrijk het is om op een persoonlijke en respectvolle manier afscheid te nemen. Daarom bieden wij de mogelijkheid om de laatste rit van uw dierbare met veel zorg en respect zelf of door ons te verzorgen met onze klassieke VW-busjes.

Een stukje achtergrondinformatie: In 2013 ontvingen we een bijzonder verzoek of we een VW-busje konden inrichten voor rouwvervoer. Dit raakte ons enorm, en we besloten te kijken hoe we aan deze wens konden voldoen. Sindsdien hebben we vele verzoeken gehad, en het is fijn dat deze bijzondere manier van rouwvervoer helpt bij het afsluiten van een moeilijke periode. Onze rouwbusjes zijn speciaal ingericht met een mooie vloer zodat de kist of mand voor en achter goed vastgezet kan worden. De busjes zijn beschikbaar in verschillende nostalgische kleuren.

Om u te ontzorgen brengen wij de bus op elke gewenste locatie met een chauffeur. Indien gewenst, mag u maar ook andere nabestaanden zelf rijden in deze unieke begrafenisauto.

Heeft u vragen of speciale wensen voor de uitvaart?  
Neem dan gerust contact met ons op.

We staan klaar om u te adviseren voor een persoonlijk afscheid.





## Samen rijden naar de laatste rustplaats met uw dierbare in een uitvaartbus, of misschien wel per motor.

Mijn naam is **Peter van Nek** en wij rijden met 4 rouwbussen voor families, die tot het laatst toe samen bij hun dierbare willen blijven en 2 rouwmotoren een BMW of Honda door Nederland.

**Bekijk de bussen op mijn website:** [www.rouw-vip.nl](http://www.rouw-vip.nl)



Waarom maken mensen gebruik van een rouwbus/uitvaartbus. Dit kunnen verschillende redenen zijn:

- de meesten mensen die een rouwbus bestellen willen tot het laatst toe bij hun dierbare blijven.
- of vinden het geen prettig gevoel om achter een rouwauto aan te moeten rijden.
- zeker bij lange afstanden, die tussen opbaren en rustplaats kunnen liggen.
- bij de grote rouwbus kunnen we een familielid ook in een rolstoel meenemen bij de dierbare.
- een afscheidstour te rijden langs dierbare plekken, waar iemand gewoond of gewerkt heeft.
- om samen tegelijk aan te komen bij de laatste rustplaats.
- om zelf niet te hoeven rijden met heftige emotie.
- omdat het zelfs goedkoper kan zijn dan het huren van een rouwauto met volgauto's.

U ziet dat de redenen om een rouwbus te bestellen best heel verschillend kunnen zijn. Wel kan ik u verzekeren, dat iedereen met een goed gevoel weer terug uit de rouwbus stapt, ook al zou het niet de eerste keuze zijn geweest.

Wij rijden voor alle uitvaartondernemers in heel Nederland.

Terugkijken op een passend afscheid...

- Uitvaart videoreportages
- Uitzending op internet
- Videopresentaties
- Meer cameraregistraties
- Audioregistraties
- Geluidsversterking
- Beeld- en geluidverbindingen



Respectvol Integer Waardevol

info@arvideo.nl  
www.arvideo.nl



## Fotograaf bij Afscheid

**Rob de Joode**

www.robdejoode.nl  
06-57940039

### ‘Het beeld van vandaag is de herinnering voor morgen’

Met dit in gedachten legt Rob de Joode al bijna 9 jaar de herinneringen vast tijdens een afscheid. Rob is fulltime documentair uitvaartfotograaf.

Rob zegt “door mijn specialisatie in afscheidsfotografie en uitvaartfotografie weet ik goed om te gaan met rouw en verdriet. Mijn werk als afscheidsfotograaf staat volledig in het teken van maken van nieuwe herinneringen. Opdat je later, wanneer je eraan toe bent, de beelden van een intense periode met liefde en een glimlach kunt bekijken. Ik maak foto’s die ertoe doen”.

Rob is aanwezig zolang een familie dat wenst en dat alles voor een vast tarief, ongeacht waar in Nederland. Hij werkt met een ‘inclusief’ pakket, met beelden op USB, een hoogwaardig herinneringsalbum en reiskosten. Om transparant te zijn over de kosten staan deze vermeld op de website. [www.robdejoode.nl](http://www.robdejoode.nl).



*Leven is doorgaan  
Leven is dragen  
Leven is geven  
Zonder te vragen*

*Leven is dragen,  
het niet aan anderen over laten,  
er zelf iets aan doen.*

*Je vertrouwde taak vervullen,  
zorg dragen voor elkaar,  
omdat ieder mens op de levensweg  
andere mensen nodig heeft.  
Het ligt niet altijd in het bijzondere of speciale,  
het leven is veel meer het gewone  
en het dagelijkse goed doen.*

*Leven is geven en krijgen,  
dankbaar zijn om wat je gekregen hebt,  
je verantwoordelijk voelen  
voor wat je te geven hebt.  
Er zijn soms van die momenten in het leven  
waarin je aanvoelt,  
dat je het niet zelf meer in handen hebt  
maar ook gewone momenten,  
waar je doet wat je kan  
niet meer, niet minder.*

*Leven is ook kunnen loslaten,  
zelfs het leven kunnen loslaten.....*

*Ook al begrijpen we het niet allemaal.*



**Dank, dat u er was.**