

Nieuwsbrief

www.plechelmuskerk.nl

email: info@plechelmuskerk.nl



H. Plechelmus Kerk Deurningen

Winter 2013-2014

'ONZE GEMEENSCHAPSZIN BRENGT ONS SAMEN'.

Aan het eind van de terugreis van je welverdiende vakantie komt de kerktoeren van Deurningen weer in zicht. Je krijgt het gevoel van thuiskomen in je eigen vertrouwde dorp. Herken je dat gevoel?

Even in herinnering

In de periode 2006-2012 hebben we samen de kerk, de toren en pastorie in het hart van onze gemeenschap ingrijpend gerestaureerd. Ook het grote mechanisch orgel heeft een flinke onderhoudsbeurt gehad, de verwarmingsinstallatie is vervangen en alle armaturen in de kerk zijn voorzien van spaarlampen. Dat alles is mogelijk geworden met bijdragen uit diverse fondsen en instellingen. Maar vooral dankzij de fantastische giften (€ 420.000,-) van al onze parochianen en belangstellenden. Iedereen deed mee. Het toont echte gemeenschapszin en is een basis voor de toekomst. Nogmaals grote dank daarvoor.

Wij vinden dat een reden om in 2015 het 100-jaar bestaan van onze kerkelijke gebouwen en het 350-jaar bestaan van onze geloofsgemeenschap op passende wijze te vieren.

Samen verantwoordelijkheid genomen, samen verder

We willen graag met jullie in gesprek tijdens een aantal buurtbijeekomsten in het eerste kwartaal van 2014. Welke ideeën leven onder ons voor de viering van de jubilea? Hoe en waarop willen we terugkijken en wat kan ons helpen om onze gemeenschapszin de komende jaren te versterken?

Kijkend naar de toekomst

Tijdens die buurtbijeekomsten willen wij ook met elkaar van gedachten wisselen over de vraag wat te doen om een vitale geloofsgemeenschap te blijven: wat van ons huidig pastoraal werk is ook in de toekomst belangrijk. Daarnaast is de inbreng van nieuwe ideeën bijzonder waardevol: kortom met welke inhoud en met welke vormen benaderen wij de komende jaren onze peuters, schoolgaande jeugd, jongeren, de werkende generatie en de ouderen?

Moeten en willen we onze gemeenschap en onze gemeenschapszin ook voor de toekomst veilig stellen? Durven we onze eigen verantwoordelijkheid en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen en daadwerkelijk daaraan meehelpen?

Waarom nu

Onze samenleving is voortdurend aan het veranderen. Gelukkig maar. Dat betekent ook dat wij samen voor onze geloofsgemeenschap de lijnen voor de toekomst moeten uitzetten en uitvoeren.

Wij denken dat een periode van de jubileumfeesten daartoe een goede gelegenheid is.

Wat te verwachten

In het begin van 2014 krijgen jullie een uitnodiging om deel te nemen aan één van de buurtbijeekomsten. In die uitnodiging ziet u de avonden en plaatsen van samenkomst. U kunt dus komen naar de plaats van uw keuze ergens in Hasselo, Gammelke of Deurningen.

Graag tot dan.

DE ORGANISATIE

Parochie-ontwikkeling:

Gerrit Aarninkhof, Ben Oude Middendorp

Anneke Wilthuis-Evelo, mrv Jan Sonder

Henk Mulder, Johan Kleissen, Bennie Lansink

Henk Mulder, Anny Aarninkhof-Oude Smeijers, Ellen Kiphardt

Inne Luttkholt-Roelofs, Mieke Oude Middendorp-Dierselhuis

Anny Stege-Aarninkhof, Marleen Ensink-Velderman

Locatieraad:
Pastoraatsgroep:

